



## Reizen met Ömer in 2016



*Istanbul*

*Pergamon*

8 daagse excursiereis

Halfpension 590 € pp (singel + 130 €)

**Van 21 mei 2016 tot 28 mei 2016**

Reis nr. **2**

Uiterlijke inschrijvingsdatum: zaterdag 12 maart 2016

Meer info zie achteraan deze brochure

# 8 dagen Istanbul – Pergamon



Ontdek de schoonheden van Istanbul en het adembenemende Pergamon



## Dag 1 Brussel - Istanbul

Rechtstreekse vlucht vanuit Brussel naar Istanbul. Een Nederlandstalige staatsgids zal ons ter plaatsen opwachten en ons begeleiden naar het 4\* Grand S hotel. Alvorens we aan tafel gaan maken we nog een korte verkenningswandeling.

## Dag 2 Istanbul

Na het ontbijt brengen we een eerste bezoek aan het Topkapipaleis dat zoveel betekend is als het "Kanonnenpoortpaleis". Sultan Mehmet II gaf in 1459 opdracht dit paleis te bouwen. Het was lang de residentie van de Osmaanse sultan in Istanbul en was tussen 1465 en 1853 het centrum van de Osmaanse heerschappij. Het paleis ligt op het Seraglio-punt tussen de Gouden Hoorn en de Zee van Marmara met zicht op de Bosporus.

Het bestaat uit vier hoven. Het eerste is omringt door hoge muren en heeft toegang via de Keizerlijke poort. De Poort van de Groet leidt naar het tweede hof met gebouwen als de bakkerij, een hospitaal, paardenstallen en de keizerlijke harem.

Via de Poort van Geluk komt men in het derde hof. Het centrum van het paleis met een tuin omgeven door de Zaal van de Privékamer, de schatkamer, de harem enz. Het vierde hof was meer de private tuin van de sultan met een aantal paviljoens, kiosken en terrasjes.





De Sultanahmet moskee, beter gekend als “Blauwe Moskee. Deze naam is hoofdzakelijk internationaal gebruikt vanwege de vele blauwe tegels uit het stadje Iznik (Iznik keramiek) die te zien zijn aan de binnenkant. Hij is gebouwd tussen 1609 en 1616 in opdracht van Sultan Ahmed. Dit gebouw is één van de belangrijkste bezienswaardigheden van Istanbul.



Tussendoor nemen we nodige tijd voor het middagmaal.

Later op de avond wordt een **vrijblijvende boottocht** aangeboden op de Bosporus (25€ pp).



### Dag 3 Istanbul – Canakkale – Troje - Ayvalik

Ontbijt en nadien met de bus naar de stad Çanakkale, de hoofdstad van de gelijknamige provincie. Een rit van ongeveer 5:30 uur met de bus en een boottocht met de lijnboot van 30 minuten.

Door de geschiedenis heen werd de stad Çanakkale bewoond door veel volkeren hetgeen zijn sporen heeft nagelaten in de bebouwing. Vanaf de jaren 70 is Turkije begonnen investeringen in de stad en te moderniseren. Momenteel is de stad Çanakkale de modernste stad van Turkije. De inwoners zijn van verschillende komaf. De keuken is gekend voor zijn kazen, wijnen, olijven en vis.



We reizen dan 30 km verder naar de stad Troje. Deze stad was lange tijd alleen bekend uit de verhalen in de mythologie, waarin verteld wordt hoe Griekse soldaten, verstopt in een houten paard de stad konden binnendringen. Aan de ingangspoort van Troje staat nu een groot nagebouwd houten paard. De stad had een zeer strategische ligging voor de handelsschepen.



Nadien rijden we door naar Ayvalik. Een rit van ongeveer 2:30 uur via de kustlijn. Ayvalik is de hoofdstad van het gelijknamige district in de provincie Balıkesir. Een vakantieplaats aan de kust en telt 37.197 inwoners. De stad werd lange tijd bewoond door Grieken. In 1891 bestond de bevolking uit 21.666 Grieken en slechts 180 Turken.



We blijven er overnachten in het Berk Hotel & Resorts.





#### Dag 4 Ayvalik – Pergamon - Ayvalik

Na een stevig ontbijt vertrekken we naar Pergamon. Een rit van ongeveer 65 km. Pergamon werd dankzij de rijkdom en kunstzin der vorsten een centrum van hellenistische cultuur en één van de fraaiste steden van de oude wereld, met een rijkdom aan monumentale tempels, fonteinen, gymnasia en andere bouwwerken. De stad bevond zich in een gebied dat rijk was aan graan, olijven, druiven en vee en was bovendien gebouwd op een hoogte van 335 meter. De drie oorspronkelijke stadjes waaruit Pergamon bestond, waren met elkaar verbonden via trappen en terrassen, waarop overdekte zuilengangen van twee etages waren gebouwd. Op het bovenste gedeelte van de stad bevond zich de publieke gebouwen, het koninklijk paleis, wapenarsenaal, bibliotheek, het theater, de tempels en het altaar van Zeus. Het laagste deel van de stad was een veelzijdig handelscentrum, waar o.a. parfum, lakens en perkament werd gemaakt.



Reeds van op afstand zie je de immense ruïnes van de diverse tempels, gelegen vlak naast het steilste theater gebouwd in de oudheid. Niet onbelangrijk is de ruïnes van Asklepion het bekendste ziekenhuis uit de oudheid.



Op terugweg naar het hotel brengen we een bezoek aan een tapijtknoperij met een uiteenzetting over de geschiedenis van het tapijtknopen.

We keren terug naar Ayvalik waar we zullen overnachten.

## Dag 5 Ayvalik - Bursa

Na het ontbijt in Ayvalik reizen we door naar Bursa. Een stad met 1.704.441 inwoners (dd. 2011) en zo één van de grootste steden van Turkije en bekend voor de zijde-industrie. Alleen Istanbul, Ankara en Izmir zijn groter. De laatste decennia van de twintigste eeuw is de stad enorm gegroeid, zowel betreft industrie als inwonersaantal. Een moderne stad met een mooi oud stadscentrum. Het was de eerste hoofdstad van de Ottomanen. Er is een bezoek gepland aan de Groene Moskee, één van de drie grootste in Bursa.



Het is een 14 eeuwse Soennitische moskee dat zich naast het achthoekige mausoleum bevindt van de Ottomaans leider Mehmet I. In 1391 startte de bouw en duurde 30 jaar. De platte grond van deze moskee heeft de vorm van een T met de ingang aan de breedste zijde.



Oorspronkelijk waren de binnen- en buitenkant bekleed met blauwgroene Izniktegels, waaraan de moskee zijn naam te danken heeft. In de loop van de 20<sup>ste</sup> eeuw zijn ze van het gebouw afgestroopt door plundersaars. Enkel nog de buitenkant van de Yesil Türbe is nog volledig met tegels bekleed en vormt een opvallend landmark van de stad Bursa.

Om verder te dromen van wat we hebben gezien blijven we in Bursa overnachten in het luxueuze hotel Anatolia.





## Dag 6: Bursa – Iznik - Istanbul

Na de kennismaking met de Izniktegels in Bursa reizen we door naar de stad waar deze tegels hun oorsprong vinden, de stad Iznik. De keramische kunst bereikte zijn hoogtepunt in de 16<sup>e</sup> en 17<sup>e</sup> eeuw en vooral voor de Izniktegels. Het zijn beschilderde tegels die veel Osmaanse gebouwen versieren omwille van hun kleurrijk karakter.

Er zijn ook andere vormen van keramiek, zoals serviezen en vazen. Er wordt ook glas geproduceerd.



Er zijn ook nog de indrukwekkende ruïnes van de Sint-Sofiakathedraal.



We brengen een kort bezoek aan het Iznikmeer.

Op terugweg naar Istanbul brengen we nog een bezoek aan een leder- en juwelenbedrijf. Het avondmaal en de overnachting doen we in Istanbul.

## Dag 7: Istanbul

Terug in Istanbul maken we vooreerst van de gelegenheid gebruik om een bezoek te brengen aan het Hagia Sophia een vertaling van "Heilige Wijsheid". Het is een voormalige Grieks-orthodoxe patriarchale basiliek kerk.

Vanaf de datum van de opbouw in 537 tot 1453 diende het als een oosterse orthodoxe kathedraal en de zetel van het Patriarchaat van Constantinopel. Tussen de jaren 1204 en 1261 werd het omgezet tot een rooms-katholieke kathedraal in het kader van het rooms-katholieke keizerrijk. Van mei 1453 tot mei 1931 was het een moskee. Het was toen gesecculariseerd en als museum geopend op 1 februari 1935. Het was eeuwen lang de grootste kathedraal ter wereld en is gelegen op in het oude stadscentrum op het Europese deel.



Na alle geleide bezoeken houden we er ons ook aan om wat vrijheid te bieden. De vrijheid of om samen met de gids nog wat rond te kuieren in Istanbul of u zelf een weg te banen naar de bazar.

Optioneel is er ook nog een aanbod, namelijk de Chorakerk en Eyüp Sultan-moskee. Echt een aanrader om dit te bezoeken.

**Daarom bieden wij u dit bezoek optioneel en vrijblijvend aan.** Een excursie met middagmaal inbegrepen voor slechts 45 euro.

**De Chorakerk** is een gebouw met geschiedenis. Het werd gebouwd in 550, maar in de 11<sup>de</sup> eeuw verwoest door een aardbeving. Deze kerk werd herbouwd door de schoonmoeder van keizer Alexios I en zij liet een prachtige drielagige mozaïek aanbrengen. In 1510 werd de kerk tot een moskee omgebouwd maar werden ook alle mozaïeken overlakt. De oorspronkelijke mozaïeken met afbeeldingen van mensen en dieren waren verboden. De kerk werd gerestaureerd en is de opheden een ongelooflijk museum.



**De Eyüp Sultan-moskee** is een Soenitische moskee en voor de moslims wel de meest heilige plek in Istanbul. Het gebouw staat bij het mausoleum van Abu Ayyub al-Ansari, metgezel van de profeet Mohammed. Het oorspronkelijke gebouw werd in 1776 vernietigd door een aardbeving. Maar op bevel van Selim III werd een nieuwe moskee gebouwd die in 1800 klaar was voor gebruik. Het opvallendste en belangrijkste gebouw in dit complex is het mausoleum, dat achthoekig van vorm is en een eigen koepel heeft. De buiten- en binnenmuren zijn bekleed met groenblauwe Iznik-tegels. Voor de grote sarcofaag staan drie enorme zilveren schilden. De omgeving van het heiligdom is bezaaid met graven, omdat de omgeving van het mausoleum als een gunstige plaats voor een graf werd en wordt beschouwd.



's Avond kan u het verblijf in Turkije afsluiten met superavond.

"Istanbul by night" is meer dan de moeite waard, is **vrijblijvend** en kost slechts 15 €.

## Dag 8: Istanbul - Brussel

Aan alle mooie dingen komt een einde. We keren terug naar Brussel.

Wij hopen dat u tevreden en met mooie herinneringen terug keert naar de thuishaven.



# 8 DAAGSE EXCURSIEREIS Pergamon

## PERIODE

21 mei 2016 - 28 mei 2016

590 € p/p

Eénpersoonskamer: + 130 €

De reisleiding kan ten allen tijde aanpassingen doorvoeren in het vermelde programma.

### Inbegrepen:

- Vlucht heen en terug vanuit Brussel (Zaventem)
- Transport van luchthaven naar hotel en terug
- Verblijf op basis van halfpension (ontbijt en avondmaal)
- Zeven overnachtingen in 3\* en 4\* hotels
- Toegangsgelden voor de vermelde excursies
- Alle verplaatsingen in een moderne autocar met airco
- Begeleiding door een Nederlandstalige staatsgids
- Luchthaventaksen
- 20 kg bagage per persoon
- Verwelkomingscocktail te Gent (datum volgt)

### Niet inbegrepen:

- Vervoer van en naar Zaventem (vertrek P+R parking Gentbrugge 20 € pp)
- Optionele excursies
- Visum (+/- 15 € pp)
- Middagmaal (gemiddeld 14 € pp)
- Dranken
- Persoonlijke uitgaven
- Fooien voor de reisleader en buschauffeur
- Eventuele kerosinetoeslag / verhoging luchthaventaksen

Boeking van deze reis moet vóór zaterdag 12 maart 2016

Het ontvangen van het reisbedrag geldt als datum van inschrijving en de reservatie van uw plaats.

Storten op het rekeningnummer BE39 0689 0036 2919 op naam van:

Best Travel – Dendermondsesteenweg 269 te 9040 Gent - **met vermelding van het reisnummer** (zie voorblad).

Voor meer info:

mail: [omergok@outlook.be](mailto:omergok@outlook.be)

gsm: +32 483/61 50 94

Sleepstraat 108 te 9000 Gent – resto Gökpalace

Inschrijvingsformulier beschikbaar in resto Gökpalace

Vluchten onder voorbehoud en vliegmaatschappij 3 weken voor vertrek.